

Dag 195

“Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn” (Jes. 11:10).

“Want er zal een Twijgje opgroeien uit de *afgehouwen* stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen” (Jes. 11:1). De Heere Jezus Christus, De Geliefde, is uit het geslacht van David, dat is uit Isaï. Maar Hij is ook de Wortel, dat is de oorsprong. Op deze dag, die Jesaja beschrijft, is het herstel van Israël een realiteit. Wie opkijkt naar de banier krijgt verlossing. Net als bij de slang op de staak in de woestijn, destijds toen Israël op weg was naar het beloofde land (Num. 21). En de verlostten zullen rusten in Hem. De dieren zullen elkaar geen kwaad doen en de leeuw zal stro eten als het rund.

“Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water *de bodem* van de zee bedekt” (Jes. 11:9).

Dag 196

“Op die dag zult u zeggen: Ik dank U, HEERE, dat U toornig op mij geweest bent, *maar* Uw toorn is afgekeerd en U troost mij” (Jes. 12:1).

Het is verschrikkelijk wat Israël allemaal is overkomen. Maar dit ligt niet aan God. Mensen zeggen wel eens ‘als er een God is waarom is er dan zoveel ellende?’ Daarbij is het maar de vraag of zij een goed beeld hebben van Wie Hij is. God is een God van liefde. Hij wil niet anders dan dat Zijn schepping van Hem houdt en Hij een relatie met hen kan hebben. Maar zoals een ouder zijn kind moet straffen om gehoorzaamheid te bewerken, zo moest de Heere Zijn volk straffen. Als de mens zijn verkeerde weg inziet en de weg van God wil gaan dan is er troost en zal de Heere alles goed maken.

“Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de HEERE HEERE, en Hij is mij tot heil geworden” (Jes. 12:2).

Dag 197

“Op die dag zal men zeggen: Zie, Dit is onze God; wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons verlossen. Dit is de HEERE, wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn heil” (Jes. 25:9).

De Bijbel spreekt over een nieuwe tijd in de toekomst. “Hij zal de dood voor altijd verslinden, de Heere HEERE zal de tranen van alle gezichten afwissen ...” (Jes. 25:8). Johannes ziet in de hemel een menigte met witte gewaden, die niemand kon tellen. “Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam” (Openb. 7:14). En wanneer Johannes de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde ziet, zegt hij: “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan” (Openb. 21:4). Nu kunnen we nog verdrietig zijn en rouw voelen, maar we mogen uitzien naar een heerlijke toekomst!

“Ja, U, HEERE, hebt mijn ziel immers gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen” (Ps. 116:8).

Dag 198

“Zij zeiden tegen hem: Dit zegt Hizkia: Deze dag is een dag van benauwdheid, bestraffing en belediging; ja, de kinderen staan op het punt geboren te worden, maar er is geen kracht om te baren” (Jes. 37:3).

Jeruzalem wordt belegerd door Assyrië. Koning Hizkia ontvangt bericht van de Assyriërs, met de boodschap niet op God te vertrouwen; Assyrië had ook al andere volken aan zich onderworpen. “Toen Hizkia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij op naar het huis van de HEERE. Vervolgens spreidde Hizkia die *brieven* uit voor het aangezicht van de HEERE, en Hizkia bad tot de HEERE” (Jes. 37:14 en 15). Dat is het enige en beste wat je kunt doen. Breng al je angsten en zorgen bij de Heere, want Hij is de levende God. In deze geschiedenis verlost de Heere Jeruzalem. Geestelijk gezien, zijn wij al verlost van de vijand. En waar Gods tegenstander twijfel probeert te zaaien, zijn we meer dan overwinnaars.

“Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, Die een Behouder is van alle mensen, in het bijzonder van de gelovigen” (1 Tim. 4:10).